

Liturgie 5 september

Ds. Marijke van Selm

Organist Ron van Halen

Woord van welkom

Lied 314: 1 Heere Jezus om Uw woord

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Lied 314: 2, 3

Gebed om ontferming, resp. 301a

Glorialied: 864: 1, 4, 5 Laat ons de Heer lofzingen

Gebed bij de opening van de Bijbel: Lied 333 3x

1^e lezing: 1 Joh. 2: 18-28a

Lied 313: 1, 3

2^e lezing: Johannes 6: 60-71

Orgelspel lied 313

Verkondiging

Lied 276: 2, 3 (zomaar een dak).

Maaltijdviering

Orgelspel lied 833 Neem mij aan zoals ik ben

Tafelgebed

Lied 404^e

Tafelgebed

Lied 833

Delen van brood en wijn

Gezongen gebed:

Lied 378 alle coupletten Sterk Heer de handen tot uw dienst

Toelichting op ons Avondmaalsproject in Ghana, door Jan Varekamp

Slotlied: Maak heel mijn leven tot een lied, de coupletten 1, 3, 4, 6, 7

Fill thou my life

37. Maak heel mijn leven tot een lied

Sytze de Vries (1945)
naar Horatius Bonar (1808-1889)

Thomas Haweis (1734-1820)
RICHMOND

1 Maak heel mijn le - ven tot een lied,
ook als de dag ver - stilt.
Maak wie ik ben ge - tui - ge van
uw we - zen en uw wil.

3 In wie ik ben, in wat ik doe,
in al mijn gaan en staan
klinkt zo de lof aan U, mijn God,
en wordt uw wil gedaan.

4 Vul mij daarom met diepe dank,
tot heel mijn leven zingt
van U en van uw liefde voor
wie klein is en gering.

6 En zelfs in pijn en in verdriet
wordt nog het lied gehoord.
Waar ook mijn weg zich wendt of keert
plant zich de echo voort.

7 Nooit zal mijn leven, dag en nacht,
dan zonder zegen zijn.
Bij elke voetstap die ik zet
bent U zelf het refrein!

Zending en zegen

Gezongen amen